

Rondje kunstkijken in de wijk

Soms is het bijna verscholen achter het groen of zo bekend dat je het bijna vergeet. Het is in de buurt en geeft je de gelegenheid op je dagelijkse weg even stil te houden en te kijken: kunst in de publieke ruimte! Hieronder een selectie van kunst in onze wijk.

Tekst: Elsebeth Hoeven

Foto's: Anne Vogel (foto 7), Elsebeth Hoeven (foto's: 2, 3, 4, 8, 9), Theo Brink (foto's 1, 5)

Dit artikel kwam tot stand met de hulp van 'kunstdetective' Theo Brink van Stichting Kunst in de Publieke Ruimte. Theo heeft zo ongeveer alle kunst in plantsoenen, rotondes, parken en op gevels in Arnhem op een rijtje gezet. Die heeft hij verzameld in het boek *Arnhem in de kunst*. Uit onze wijk zijn dat zo'n veertig kunstwerken. Een route is in de maak.

1



Sickeszlaan 15

Verscholen achter groene bladeren prijkt op de gevel van de Berghoefstoren een bronzen plastiek Jan van Eyl. Van Eyl haalde veel inspiratie uit de natuur. Dit lijkt wel een abstracte vogel die zijn vleugels uitslaat. *Of zie jij een ander dier?* In 1965 werd dit kunstwerk op ongeveer zeven meter hoogte geplaatst op het door architect J.F. Berghoef in 1963 ontworpen pand.



2



Sickeszlaan 1

Hier zie je vier uit steen gehouwen beelden op de gevel van het Heidemijgebouw. Ze verbeelden de vier werkerterreinen van de Heidemaatschappij. Je ziet een man met schop, een vrouw met lam, een vrouw met fruit en een man met vis. *Welke activiteiten horen daarbij?* Gijs Jacobs van den Hof is de kunstenaar. Tussen de beelden staan de woorden 'Nederlandsche Heide Maatschappij'. Het rijksmonument is uit 1913 en werd ontworpen door architect K.P.C. de Bazel. Het beeldhouwwerk was pas veel later klaar. Dat werd in 1938 onthuld.

Apeldoornseweg 210a

Op het Rijn IJssel, vakschool Wageningen zie je boven de hoofdingang, bijna tegen de dakrand het Medaillon uit 1917. In het ovale medaillon met lauwerkrans heeft een vrouw - waarschijnlijk de Griekse godin Pallas Athena - attributen in haar handen. *Kun je zien welke?* Het is gemaakt door Philip van Praag. Deze kunstenaar werkte onder andere bij de Arnhemsche Fayencefabriek, een befaamde aardewerkfabriek.

Het gebouw is een ontwerp van architect G.C. Bremer. Langs de vensters zijn terracotta versierselen van de hand van W.C. Brouwer.

3



4



Sint Marten 8

Daar slingert ze, bijna de gevel af. **Gaat ze zweven of landt ze zachtjes op het speelveldje van de Boerderijtuin?** Ante van der Jagt maakte dit kunstwerk uit 1991. 'Zwaaiend meisje' is een vaalrood reliëf van metaal. Op de achtergrond zit als een soort vlag een muurschildering met geelwitte diagonale strepen.

8



Slichtenhorststraat 27a

Op het schoolplein van de Jan Lighartschool spelen de kinderen naast het kunstwerk Vensters van Gert-Jan Vogel. Het werk uit 1989 bestaat uit zes betonnen vensters op een blinde muur. In elk venster zit een gladgeschuurde steen waarvan de bovenkant ruw is alsof het een berglandschap is.

Het gebouw van de vroegere 'Openbare School XVIII' stamt uit 1897 en is ontworpen door J.W.C. Tellegen. Het schijnsparant – de afwerking van de dakrand – is gevuld met ajourwerk. Ook langs de dakkapellen zijn deze decoraties te zien. De punten van het dak krijgen een accent met zogeheten pironen.

9



Graaf Ottoplein 16

Bovenop het pand staan Jozef en Maria. Het zijn twee keramieken beelden die in 2010 door bewoner en keramist Peter Krynen hier zijn geplaatst. De beelden waren onderdeel van een kerstkribbe. In de maand december worden de beeldjes verlicht. Het pand zelf dateert uit ca. 1902.

5



Van Spaenstraat 61

Tuf (Steven) van Vuren was een bekende Arnhemmer en werkte als fotograaf jarenlang aan zijn portretten-fotomuur met foto's die hij in cafés, tijdens feestjes en op straat maakte. In 2010 overleed hij op 64-jarige leeftijd, een week nadat zijn huis op de hoek van de Van Spaenstraat en Van Hasseltstraat in vlammen opging. Bewoners en vrienden namen het initiatief een monument te maken om hem te blijven herinneren. Carel Lanterman maakte in 2014 een bronzen plaquette die in het trottoir is gelegd. **Zie jij welk automeerk Tuf graag reed?**

6 Hommelseweg 51

Op de voorkant van deze wijkkrant zie je een tegeltableau ontworpen door Hanneke van de Pol. De portretten zijn gemaakt door airbrushkunstenaar Atlantis Renjaan. **Uit welke landen zouden deze mensen komen?** Het kunstwerk is in 2013 op de muren van de parkeergarage aangebracht (foto: Anne Vogel).

7



Jan Nuldenhofje

Mirjam Bakker ontwierp in opdracht van Het kleurenplan voor de wijk Sint Marten een kunstwerk (1994) voor op de zijgevel. Het is een geabstraheerde ruiter in staal en heet 'Marten van Rossum te paard'. **Waarom niet op de fiets, denk je?** Het zwarte silhouet van het beeld steekt krachtig af tegen de witte muur.